

HALLO! Groeten uit St. Paul



Mariannahill in Nederland
Info 12 - februari 2016

In memoriam **Pater Wiel (Thomas) Peeters** **c.m.m.**



***Reuver 14 mei 1939 – † Venlo 5 februari 2016**
Begraven te St. Paul Arcen
11 februari 2016

Ofschoon pater Wiel Peeters, ook wel pater Thomas genoemd, al 14 jaren lang als nierpatiënt zich wekelijks drie dagen voor een dialysebehandeling naar het ziekenhuis in Venlo moest begeven stond zijn plotselinge dood daarmee niet in verband. Twee dagen voor zijn dood voelde hij zich niet goed en leed veel pijn. Toen zij toestand ondragelijk werd besloot hij in de vroege morgen van de 4 februari zelf de ambulance te bellen die kort daarop om 5.30 arriveerde en hem naar het zie-

kenhuis reed. Na een spoed onderzoek werd tot een onmiddellijke operatie aan zijn ingewanden besloten die evenwel niet gunstig verliep en geen uitzicht op herstel bood. Hij stierf in daarop volgende nacht vroeg in de morgen van vrijdag 6 februari.

De avondwake vond plaats op Aswoensdag in de kapel van St. Paul. Onder grote belangstelling werd de uitvaart dienst gevierd op 11 februari. De kapel was niet groot genoeg om de ongeveer de 150 deelnemers onder te brengen. P. Frans Lenssen ging voor in de eucharistieviering met als concelebranten P. Wenceslaus Kwindingwi van het generale bestuur in Rome, bisschoppelijke vicaris Franssen namens Mgr. Frans Wierz, bisschop van Roermond, P. Theo Verstappen; verder de paters Hubert Wendl, Christoph Beesten, en Stuart Vukayi uit Mariaveen. Aanwezig waren verder generaal econoom Br. Fidelis Burgstaller uit Rome, Br. Heinrich en een CPS zuster uit Mariaveen en vijf missiezusters van het Kostbaar Bloed uit Aarlerixtel, en verdere vrienden en kennissen van onze overleden P. Wiel Peeters.

Na afsluiting van zijn studie aan het kleinseminarie St. Paul, begon Wiel in 1957 het noviciaat van Mariannahill in Eijsden in 1957. Na zijn eerste professie zette hij zijn priesteropleiding voort in het internationale grootseminarie in Würzburg en studeerde theologie aan de Beierse staatsuniversiteit en werd op 19 maart 1964 tot priester gewijd. Na

zijn priesterwijding was hij ruim 30 jaar werkzaam als missionaris in Zimbabwe op 4 verschillende missiestaties. Pater Wiel was bijzonder actief op het gebied van sociale voorzieningen. In voorbereiding op dat werk had hij daartoe eerst speciale studies gemaakt in London. Hij is ook provinciale overste van de Mariannahiller provincie van Bulawayo geweest. Het generale kapittel van de congregatie dat in 1996 in Canada werd gehouden, koos hem tot lid van het hoofdbestuur in Rome.

Toen zijn ambtsperiode in 2002 ten einde liep was zijn gezondheid al aangeslagen veroorzaakt door slecht functionerende nieren. Hij nam zijn intrek in het missiehuis St. Paul in Arcen in Nederland. Vanaf die tijd is hij van jaar tot jaar drie dagen per week naar Venlo gegaan voor de dialyse behandeling in het ziekenhuis. Met onvoorstelbare wilskracht en energie is hij deze weg gegaan, hopen dat er toch nog een kentering ten goede zou plaatsvinden en dat hij zover zou komen om klaar te zijn voor een niertransplantatie. Maar nooit hoorde men hem over zijn kwaal met allerlei implicaties en ongemakken klagen. Dat was Wiel. Hij zou zich nooit naar de voorgrond opdringen. Dat maakte hem op een natuurlijke wijze sympathiek tegenover ieder hem ontmoette. Hij was een man die zich zelf bleef en bij wie je je vanzelf meteen op je gemak en thuis kon voelen.

P. Wiel Peeters had pas 5 weken geleden – op 1 januari – zijn functie als superior bereidwillig op zich genomen. Zijn heengaan laat een gat achter en een leegte, en dat maakt ons verdrietig. Wij zullen er aan moeten wennen om zonder hem verder te gaan.



Hier rust pater Wiel Peeters naast zijn voorganger als superior van St. Paul pater Gerard Willemse

St. Paul, Klein Vink 1, NL5944 EX Arcen