

# HALLO! Groeten uit St. Paul



**Mariannahill in Nederland**  
**Info 13 / april 2016**

---

## OVERLEDEN EX-ST. PAULERS

In korte tijd zijn de gelederen van voormalige bewoners van St. Paul drastisch uitgedund. Nadat Pater Wiel Peeters onverwacht op 6 februari gestorven is, hebben drie ex-St. Paulers ons binnen twee weken voor goed verlaten.

### **Pater Simon Rodenburg C.M.M.**

\*Uitgeest 02.12.29 – +26.03.2016 Mariannahill Z. Afrika



In de vrede van de Heer is Pater Simon Rodenburg op Paaszondag 27 maart 2016 in zijn 87<sup>ste</sup> levensjaar overleden in Mariannahill, Z-Afrika. Zijn begrafenis vond plaats op 1 april in Mariannahill. Met pater Siem verliest Mariannahill een voorbeeldige priester, die als missionaris, zielzorger en leraar een belangrijk deel van de opdracht de missiecongregatie met grote toewijding en volharding heeft behartigd. Hij leed al enkele jaren aan een zwakke gezondheid. De Kerk van Zuid Afrika heeft met Simon een kostbare persoon verloren. In zijn laatste jaren heeft Simon als huisgeestelijke van het convent en de school van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Ixopo nog gewaardeerde dienst verricht.

De community van St. Paul zal een speciale herdenkingsdienst houden na de terugkeer van een neef van Simon uit Zuid Afrika waar hij de begrafenis van zijn oom heeft bijwoonde.

### **Pater Henry Ratering C.M.M.**

Tien dagen na het overlijden van Pater Simon Rodenburg in Mariannahill stierf Pater Henry Ratering vrij onverwacht in hetzelfde klooster.



\*Uift 17.06.1933 – +04/04/2016 Mariannahill Z. Afrika  
*Laatste opname van Hein aan zijn geliefd orgel op zijn sterfdag.*

Kort voor de begrafenis van Simon werd Hein door een hartinfarct getroffen. Na een kort verblijf in het ziekenhuis keerde hij terug naar Mariannahill maar voelde zich evenwel enkele dagen sterk verzwakt totdat hij op 4 april overleed. Hij had nog gedeeltelijk aan de uitvaartdienst van Simon deelgenomen, en nam nog enkele korte ogenblikken zijn toevlucht tot het orgel in de kloosterkerk tot op de dag van zijn dood.

Een groot verlies voor de community van Mariannahill en de hele congregatie. Hein had met zijn culturele talenten op het gebied van muziek, kunst, literatuur en geschiedenis een unieke en daardoor onvervangbare status in het klooster en het bisdom Mariannahill ingenomen.

In St. Paul werd op 9 april in aanwezigheid van zijn naaste familie een Eucharistieviering als rouwdienst gehouden. Een dag later vlogen vier familieleden naar Zuid Afrika om bij de begrafenis van Henry op 12 april aanwezig te zijn. Op het kloosterkerkhof van Mariannahill rust hij nu evenals Simon in de schaduw van het standbeeld van de stichter Abt Frans Pfanner.

## Piet van Deursen

\*Asten 23.09.1946 - + 23.03.2016 Sri Lanka



Dramatisch was de dood van Piet van Deursen, die als Mariannahill van 1969 tot 1976 in het bisdom Lae in Papoea Nieuw Guinea werkzaam is geweest.

Hij verliet de congregatie, stichtte een gezin en werd een bekwame leraar op technisch gebied. Op latere leef-

tijd diende Piet als vrijwilliger van een ontwikkelingshulp organisatie, die kleine bedrijven in de derde wereld landen adviseert hoe men tot een betere en veiligere productie kan komen en een verbeteringsproces adviseren welke door het betreffende bedrijf op eigen kracht uitgevoerd moet worden. Na een bezoek aan een bedrijf in Sri Lanka bracht hij daar aansluitend met zijn vrouw Anne-Mie een vakantie door. Daar is Piet op 23 maart 2016 in Colombo plotseling overleden. Piet bleef een geïnteresseerde vriend van Mariannahill. Samen met zijn vrouw was hij zeer actief betrokken bij de website 'vrienden van Mariannahill'. Onder overweldigende deelname van een grote menigte vond zijn uitvaart plaats in Asten op 5 april.

## DIAMANTEN JUBILEUM

Aan de hand van opnames van priesterjubilea kan de loop van de veranderende toestanden in de Katholieke Kerk plastisch worden voorgesteld.

Op 24 maart was het 60 jaar geleden dat P. Frans Lenssen tezamen met 6 klasgenoten in de kerk van Lomm (nabij St. Paul) door de toenmalige bisschop van Roermond Mgr. Lemmens tot priester werden gewijd. Vijf dagen eerder waren de 9 Duitse medebroeders van deze jaargang 1956 in Würzburg door Bisschop Julius Döpfner tot priester gewijd.

Het 60 jaar jubileum van Frans Lenssen werd op de wijdingsdag 24 april – Witte Donderdag- in het Missieklooster Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel in het kader van de Laatste Avondmaal liturgie op waardige wijze gevierd. De gemeente van St. Paul met gasten vierde het jubileum op Paaszondag.

Een foto zoals die van de complete wijdingsklas van 1956 in Würzburg is vandaag onvoorstelbaar.

### **Namen van de wijdingsklas Piusseminarie 1956**

*Nederland:* Victor (Laurens) van den Akker+; Cyril (Giel) Warmerdam+; Paulus (Antoon) Lute+; Gabriel (Gerard) Stikkelbroek+; Jozef (Martin) Duijkers+; Ambrosius (Frans) Lenssen; Willibrord Schwachöfer+.



*Duitsland:* Ewald Dürzheimer+; Georg Lautenschlager+; Bonifatius Mund; Waldemar Regele +; Salesius Sapper+; Pallotti Schanz+; Reinhard Schulz+; Luitgar Ulrich+; Ludger Waldmann+.

Bisschop Döpfner met P. A. Vogel en P. Ludwig Tremel.

## (Advertentie)

### **Frans A. Lenssen**

### **Missiehuis St. Paul. Verleden en Heden van Mariannahill. Klein Vink Arcen**

ISBN-13: 978-3-96008-248-4 1. Auflage 2016\_04

Engelsdorfer Verlag Leipzig

166 Seiten Preis: 11,40 EUR eBook



### **Beschreibung:**

De geschiedenis van het Missiehuis St. Paul op het landgoed Klein Vink te Arcen begon in 1911. Vanaf zijn grondlegging was dit huis bedoeld als een opleidingsinstituut in Europa voor missionarissen van de jonge in 1909 gestichte Congregatie van de Missionarissen van Mariannahill in Zuid-Afrika. De in dit boek

verzamelde artikelen van verschillende auteurs beschrijven het verloop van deze stichting volgens het verloop van de seizoenen, lente, zomer en herfst. De geschiedenis van het missiehuis wordt vanuit verschillende gezichtshoeken belicht wat onvermijdelijk tot overlapping van bepaalde episodes leidt. Daarmee komen er evenwel verschillende aspecten beter te voorschijn. Een eeuw geschiedenis van St. Paul toont aan dat aan de doelstelling van de stichting zeker is voldaan. Talrijke missionarissen zijn van hier uitgegaan en hebben wezenlijk bijgedragen tot de groei en bloei van de Katholieke Kerk in verschillende Afrikaanse landen en in Papoea Nieuw Guinea. Terugblikkend op de geschiedenis van wat deze missionarissen tot stand hebben gebracht en hoe het nu verder gaat, geldt het woord dat Jezus op zijn volgelingen toepast: «Wij zijn onnutte knechten; we hebben gedaan wat we moesten doen.» (Lk 17,10). Want «als de Heer het huis niet bouwt, bouwen de mensen voor niets.»(Ps. 127,1)

(Redactie: F. Lenssen St. Paul Klein Vink 1 Arcen)