

HALLO! Groeten uit St. Paul

Mariannahill in Nederland

Info 22NL/September 2017



In memoriam Broeder Sjef Verhees c.m.m.



Sjef Verhees werd geboren op 4 april 1929 in Someren/Noord-Brabant als oudste kind in het gezin van 12 kinderen. Van hem wordt nog verteld dat hij van kleins af een goede hulp was in de huishouding en tijdens de tweede wereldoorlog ook op de boerderij. 1945 toog Sjef naar Arcen naar de opleiding aanvankelijk voor priester bij de missionarissen van Mariannahill in het missiehuis St. Paul. In 1949 trad hij als Broeder in het noviciaat. Zijn hele leven heeft hij op St. Paul doorgebracht. Naast andere taken was hij hoofdzakelijk als schilder werkzaam bij het onderhoud van de gebouwen van St. Paul.

Met grote toewijding zorgde Sjef voor een groep van medewerkers met een verstandelijke beperking die in het bedrijf van St. Paul werkzaam waren. Deze groep werd later in het nieuwe Gezinsvervangend Tehuis opgenomen. In deze omgeving van beschermde opvang heeft hij zich door zijn gehele inzet voor deze mensen als missionaris van de naastenliefde grote verdiensten verworven. Een huidaandoening die hij tientallen jaren met zich mee heeft gedragen ontwikkelde zichtsloot als ongeneeslijk en leidde tot het einde van zijn voltooide godgewijde leven in zijn vertrouwde omgeving en gemeenschap.

Tijdens een bezoek van zijn familie sprak hij kort voor zijn dood over zijn naderende einde. Hij was er vol van overtuigd, dat het leven eindig is maar dat dan de eeuwigheid aanbreekt, al kunnen wij daar met ons verstand niet bij. De mens wikt God beschikt en het zal niet meevallen, zei hij, maar daar geef ik me aan over en zo geschiede het. Sjef was een gelukkig mens die zichzelf kon zijn en anderen de ruimte gaf om ook een eigen leven te leiden.



De uitvaartmis met concelebrerende Mariannahillers



Op het kerkhof van St. Paul

Met het overlijden van Br. Sjef verliest St. Paul een senior member die al meer dan 70 jaar geleden voor het eerst naar St. Paul kwam en daar tot aan zijn laatste dag gebleven is. Hij is een van de weinigen die nooit naar een missiegebied in het buitenland werd uitgezonden. Maar door zijn inzet en toewijding voor anderen en de minder beelden staat hij voor ons als een missionaris van naastenliefde en barmhartigheid. Zijn persoon, zijn ononderbroken aanwezigheid en werkzaamheden over al die jaren hebben hem tot een boegbeeld van stabiliteit en volharding gemaakt voor een hele generatie Mariannahillers die door St. Paul zijn gegaan.

De uitvaart van Br. Sjef vond plaats op 29 augustus onder deelname van een groot aantal familieleden en bekenden. Na de eucharistieviering begeleidden zij hem naar zijn laatste rustplaats te midden van 60 Mariannahill medebroeders van wie de oudsten nog tot de naaste medewerkers van de stichter Abt Frans Pfanner behoorden, zoals o.a. Br. Nivard Streicher.

Onder de aanwezigen bevonden zich ook P. Hubert Wendl c.m.m. en de Afrikaanse Zr Lilian CPS uit Mariaveen (DI).

Verlofgangers

Ter gelegenheid van de viering van zijn 50^{ste} wijdingsdag arriveerde pater **Alfons Voorn** op 24 augustus uit Papoea Nieuw Guinea. Zijn broer pater Theo Voorn was al een dag eerder uit Kenya aangekomen. Ter herdenking van dit jubileum vierde Alfons de eucharistie op zondag 27 augustus met de gemeente van St. Paul en enkele vrienden in besloten kring. De eigenlijke jubileumviering vindt plaats in zijn geboortedorp De Kwakel op 10 september.



*P. Alfons Voorn met zijn vroegere medewerker
P. Lino Herero Prieto uit Spanje*

Pater Alfons werd na zijn priesterwijding in 1977 naar de Spaanse provincie van Mariannahill verplaatst waar hij 25 jaar werkzaam was in onderricht en opleiding van mogelijke priesterkandidaten in het klein seminarie te Palencia. Daarnaast bezocht hij veel bisdommen in Spanje voor missie animatie in parochies. In 2002 werd hij overgeplaatst naar Papoea Nieuw Guinea waar hij in het bisdom Lae aanvankelijk werkzaam was op pastoraal gebied. Daarna werd hij tot lid van de professorenstaf van het Catholic Theological Institute benoemd, een faculteit voor opleiding van priesterkandidaten van alle bisdommen en religieuze congregaties. Hij werd docent in de Heilige Schrift en tevens rector van het Mariannahill College, een studiehuis van de Mariannahill provincie. Het verblijf van Pater Alfons werd onderbroken door een periode van drie jaar als overste van de gemeenschap van het huis van het hoofdbestuur in Rome. Daarna nam hij zijn werkzaamheden in Papoea Nieuw Guinea weer op en is daar de regionale overste van Mariannahill.

Fr. Theo (Philip) Voorn werd na zijn priesterwijding in 1962 naar Spanje overgeplaatst, waar hij 25 jaar lang werkzaam was in het klein seminarie van Mariannahill in Palencia. Ook vervulde hij tijdelijke taken in de gemeenten in Madrid, Salamanca en Leon. Maar hij was al die jaren hoofdzakelijk werkzaam in de opleiding van kandidaten voor Mariannahill. In 2002 gingen de twee broers uit elkaar: Theo werd verplaatst naar Nairobi, Kenya waar hij de voorbije 15 jaar heeft doorgebracht, terwijl Alfons naar Papoea Nieuw Guinea verhuisde.



P. Theo Voorn met zijn hobby...postzegels

Beide broers zijn blij dat zij elkaar na lange tijd weer ontmoeten.

Uit het verleden van Arcens geschiedenis



*Schets van de oorspronkelijke vesting
'De Schans' van Arcen rond 1500...*



...en wat er vandaag nog van te zien is