

HALLO! Groeten uit St. Paul

Nieuw adres: Mariannahildreef 1 5944 EV Arcen



St. Paul sinds 1974

**Mariannahill in Nederland
Info NL 24/maart 2018**



1911 Eerste St. Paul nog in stand.



Paul in de bloeitijd: een staatje op zich



1913/14 Bouw van het missiehuis St. Paul



Een overbevolkt huis rond 1950



1911-20 Overgangperiode van monnik tot missionaris



Na gedane arbeid... 2018vv

PERSBERICHT

Overeenkomst Missionarissen van Mariannahill /Het Limburgs Landschap.

De Missionarissen van Mariannahill dragen op termijn hun klooster met bijbehorende gronden over aan Stichting Het Limburgs landschap. Op die wijze zijn de Nederlandse leden van deze kloostergemeenschap er van verzekerd dat begraafplaats en kapel in stand blijven en voor het kloostercomplex gezorgd wordt. De verkoop aan Het Limburgs Landschap wordt definitief als de laatste bewoner is overleden of om andere redenen vertrekt. Op 16 maart wordt daartoe een overeenkomst gesloten.

De Congregatie van de Missionarissen van Mariannahill staat in Noord-Limburg ook bekend als Missiehuis Sint Paul. Het aantal in Limburg wonende leden is sterk geslonken. Reden voor hen om na te denken over de toekomst van hun huidige verblijfplaats. Het kloostercomplex met bijbehorende gronden is een voor de natuur waardevolle schakel tussen Landgoed de Hamert en de gebieden Dorperheide en Landgoed Arcen. Stichting Het Limburgs Landschap heeft veel ervaring met het beheer van zowel groen als gebouwd erfgoed in deze streek, reden waarom de missionarissen contact zochten met Het Limburgs Landschap om zo het duurzame beheer van hun erfgoed veilig te stellen.

De Missionarissen van Mariannahill ontleen hun naam aan een in 1882 door de Oostenrijkse Abt Frans Pfanner gestichte Trappistenabdij nabij Durban in Zuid-Afrika. De op zich streng beschouwende monnikengemeenschap begon spoedig met de actieve missionering van uitgestrekte gebieden in de provincie Natal. De daaruit ontstane spanningen met de eigenlijke levenswijze van de Trappisten leidden op gezag van Paus Pius X tot de afscheiding van dit klooster van de Trappistenorde in 1909. Het klooster werd een zelfstandige actieve missiecongregatie onder de naam 'Congregatie van de Missionarissen van Mariannahill'. Vanuit Zuid-Afrika werd in 1911 het natuurgebied Klein Vink ten noorden van Arcen gekocht waar het grote opleidingsinstituut voor toekomstige missionarissen onder de naam missiehuis St Paul werd gevestigd. Het grote gebouw dat in 1914 werd gebouwd is inmiddels gesloopt. Op het terrein van het recreatiepark Klein Vink zijn nog herkenbaar de oorspronkelijke vestiging met o.a. een kapel (1912) die tegenwoordig onder de naam Frans Pfannerhuis gebruikt wordt voor culturele activiteiten.

Erfgoed veiligstellen

Door de omvorming naar recreatiepark en de daardoor noodzakelijke sloop van het missiehuis (1978) was er behoefte aan een nieuw klooster voor de resterende missionarissen. Zo ontstond in 1974 in de rustige bossen naast het drukke recreatiepark een nieuw klooster in karakteristieke laagbouw. Juist die combinatie van bos, park, kerkhof en klooster maakt het een bijzonder erfgoedcomplex. Nu woont er nog een kleine groep missionarissen. De verkoop aan Het Limburgs Landschap wordt definitief als de laatste Nederlandse missionaris is overleden of om andere redenen vertrekt. De komende jaren zullen ook gebruikt worden om passende herbestemmingsplannen uit te werken.

Afspraken

Het behouden en beheren van natuur en cultuurhistorisch (religieus) erfgoed is een belangrijke doelstelling van Stichting Het Limburgs Landschap. Met deze bijzondere aankoop neemt de Stichting diverse verplichtingen op zich. Zo garandeert Het Limburgs Landschap dat de geschiedenis van de missionarissen zichtbaar blijft. Daartoe wordt het kerkhof in stand gehouden en zal de sfeervolle kapel plek voor rust en bezinning worden. Voor de pastorie en het klooster wordt een passende herbestemming gezocht die minimaal de kosten van het onderhoud van het complex voor de lange toekomst garandeert.

Identiteit

De gronden van het klooster liggen op een strategische plek in De Maasduinen. Dit gebied heeft een eigen verhaal over stuifduinen, een landschapsvormende Maas en "woeste" grond. De missionarissen van Mariannahill hebben daar hun eigen bijzondere verhaal aan toegevoegd. Dat bepaalt de identiteit van deze plek. Door het verdwijnen van hun eerste missiehuis en de verkoop van het grootste deel van hun oude landerijen aan een nabijgelegen recreatiepark is de geschiedenis van de missionarissen al voor een groot deel vervaagd. Door de overdracht aan Het Limburgs Landschap blijft op het huidige kloosterterrein van St Paul het verhaal van Mariannahill tot in lengte van jaren beleefbaar.