

HALLO! Groeten uit St. Paul

Mariannahill in Nederland

Mariannahilldreef 1, 5944 EV Arcen

Info 26NL maart 2019



ONSTAAN VAN ST. PAUL

Het missiehuis St. Paul in Arcen ontstond uit het in 1882 door Abt Franz Pfanner gestichte Trappistenklooster Mariannahill in de buurt van Durban in Zuid-Afrika. Geleidelijk aan begonnen de monniken talrijke missiestaties op te richten met werkplaatsen, boerenbedrijven, scholen en weeshuizen. Geheel tegen de Zuid-Afrikaanse gewoontes in, werden daar in het begin witte en zwarte kinderen door elkaar heen opgevangen. Dat moest later door de Apartheid regering worden teruggedraaid en vanaf toen werden alleen zwarte kinderen tot de scholen toegelaten. Intussen was de kloostergemeenschap weggegroeid van het strikte beschouwende monnikenleven. Daarom werd in 1909 de hele abdij met alle daartoe behorende missiestaties bij decreet van Paus Pius X afgescheiden van de Trappistenorde en werd tot de zelfstandige 'Congregatie van de Missionarissen van Mariannahill' opgericht. Door hun succes was er behoefte aan meer missionarissen en dus zochten ze in Europa een plek voor een opleidingsinstituut. Omdat er in Duitsland door de 'Kulturkampf' onder Bismarck geen nieuwe kloosters mochten worden gevestigd, viel de keuze op het Landgoed Klein Vink in Noord-Limburg.

TERUGBLIK

(Artikel in het Jaarboek over Venlo en omstreken "BUUN 2019" (Stichting Cultuurhistorische Publicaties), gebaseerd op een interview opgenomen door Edmond Staal, bestuurslid van Stichting Limburgs Landschap).

"Terugblikkend op het verleden van St. Paul waar sinds 1911 tot in de tweede helft van de vorige eeuw talrijke missionarissen zijn opgeleid staan we voor de vraag, wat doen we met onze geschiedenis hier in Arcen? Het voormalige St. Paul dat in 1914 werd voltooid is al lang verdwenen. Na enkele vruchtdragende decennia en een aanvankelijk nieuwe opbloei van roepingen na de 2de wereldoorlog zette vanaf de jaren 1960 de leegloop van kerkelijke opleidingsinstituten in en werd het gebouw veel te groot. Verbouwen tot iets nieuws was met verdiepingen van 6 meters hoog niet haalbaar. Er werden toen well nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals vakantie voor de Rode Kruis patiënten (Zonnebloem) en het herbergen van jeugdgroepen voor vakantie. In 1974 trokken we uit het gebouw en verhuisden naar een nieuwe en kleinere behuizing op het kloosterterrein. Ook werd toen uiteindelijk besloten het grote gebouw te slopen omdat aanpassen niet haalbaar was. Dat is in 1987 gebeurd en stap voor stap ontstond er op de voormalige landerijen van de kloosterboerderij een bungalowpark met plassen, een zwembad en later ook een thermaal bad.

Van het hele complex is alleen nog de boerderij behouden waarin nu o.a. een supermarkt en een horecabe-drijf zijn ondergebracht; de oorspronkelijke kapel die

in 1912 werd gebouwd wordt nu als het 'Franz Pfanner Huis' voor culturele activiteiten wordt gebruikt. Het geheel werd in 2014 verkocht aan een vakantieparkenbedrijf. Het huis met de nieuwe kapel, pastorie en ook ons kerkhof in het fraaie park laten zien dat we er waren.

We realiseren ons heel goed dat wat er met onze culturele erfenis gaat gebeuren zal worden bepaald door mensen na ons. Als St. Paul ook gaat verdwijnen, we willen dat ons erfgoed doorgegeven wordt, en zochten een partner die dat verhaal kan doorvertellen. Zo kwamen we bij Het Limburgs Landschap uit. Ons klooster ligt in het natuurgebied 'De Maasduinen' dat het Landgoed de Hamert met het Landgoed Arcen verbindt. Limburgs Landschap doet veel aan erfgoed, dus dat is een mooie combinatie. We zijn hier nog maar met acht man op gevorderde leeftijd. En er komen geen nieuw Nederlandse leden bij. Wanneer de laatste Nederlandse Mariannahiller hier vertrekt, dan wordt de overdracht aan de Stichting Limburgs Landschap definitief. We weten dat daarmee de rust van deze plaats blijft en dat ons verhaal van Mariannahill in Nederland op deze bijzondere plek verder kan dienen als een inspiratiebron voor ontspanning en bezinning.

RENOVATIE VAN HET KERKHOF



Tot 1944 waren er maar 17 graven. Tegen het einde van de oorlog werd de vrije ruimte benut voor graven van Duitse soldaten die in het als frontlazaret ingerichte St. Paul waren gestorven. Ze zijn later overgebracht naar de Duitse begraafplaats in IJsselstein

Met de Stichting Het Limburgs Landschap als de toekomstige eigenaar is overeengekomen dat de geschiedenis van Mariannahill op deze plek zichtbaar zal blijven. Daartoe zal het kerkhof in stand worden gehouden als een monument ter herinnering aan het missiehuis St. Paul. De Stichting garandeert het blijvend onderhoud van het gedenkteken voor de toekomst dat tevens de identiteit van deze historische plek bepaalt. Intussen is er al een begin gemaakt met

de renovatie van de begraafplaats waar bewoners van het klooster hun laatste rustplaats hebben gevonden. In de oudste graven liggen nog voormalige Trappistenmonniken en medewerkers van the grondlegger van Mariannahill in Zuid-Afrika, Abt Franz Pfanner. De bekendste is Br. Nivard Streicher († 1927) die de rechterhand van de abt werd genoemd en als een in Zuid-Afrika gerenommeerde ingenieur en architect talrijke kerken, scholen en andere gebouwen op zijn naam heeft staan.



De begroeiing rond het kerkhof wordt opgeschoond



De muren krijgen een speciale cosmetische behandeling

ABT FRANZ PFANNER VERHUIST

Het borstbeeld van Abt Franz Pfanner, stichter van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed (CPS), dat nog in de tuin van het voormalige klooster in Tienray (L) staat, verhuist als geschenk aan de Mariannahillers die eveneens leden zijn van de missionaire familie van de grondlegger van Mariannahill in Zuid-Afrika. Het zal een prominente plaats krijgen bij de ingang van het kerkhof van St. Paul. Een zeer gewaardeerde geste van de CPS-gemeenschap.



Voormalige klooster van de Nederlandse CPS-provincie

PATER GEORG MUKUA CMM †



Bij het neerstorten van het vliegtuig van de Ethiopian Airlines op 10 maart is ook de Mariannahiller pater Georg Mukua om het leven gekomen. P. George was onderweg van Rome naar Nairobi. Hij was geboren in Kenya in 1979 en was werkzaam in de administratie van het generaal bestuur van Mariannahill in Rome. Een zus en een neef van de overledene die van Kenia naar Ethiopië waren gereisd om de officiële Memorial Celebratie bij te wonen, bevestigden wat iedereen vreesde: er is geen lichaam voor begrafenis. In plaats daarvan werd aan hen en alle familieleden van de passagiers die in de vliegcrash omkwamen toegestaan om wat aarde van de plek van onheil mee te nemen.

P. George was vergezeld van de Mariannahiller P. Jean Bosco Ntuwugshira die eveneens in Rome woont. Maar omdat P. Jean Bosco in Addis Abeba was overgestapt voor de vlucht naar zijn thuisland Rwanda is hij de dood ontsprongen.

EXIT ST. PAUL

De Bijbel vertelt ons over de uittocht van de Israëlieten uit Egypte door de Rode Zee naar het beloofde land; de exodus. Het woord "exodus" duidt ook op ook een existentiële aspect van het menselijk leven: we zijn allemaal mensen van exodus, op doorgang en overgang. naar het onvoorstelbare en daarbij achterlatend wat uiteindelijk niet meer van ons zal zijn. Dit is de situatie van onze krimpende gemeenschap. Uiteindelijk zullen we er niet meer zijn, maar wat we achter laten, gaat verder onder de verantwoordelijkheid van de betrouwbare en ervaren Stichting Het Limburgs Landschap. Dit maakt onze exit makkelijker.