

# ***HALLO!*** ***Groeten uit St. Paul*** **Mariannahill in Nederland**

**Mariannahilldreef 1, 5944 EV Arcen**  
Info 27NL mei 2019



## **FAMILIEDAG 26 MEI 2019**

De jaarlijkse ontmoetingsdag van familieleden van levende en overleden missionarissen van St. Paul was zoals gewoonlijk met rond 40 aanwezigen goed bezocht. Toch blijkt dat met het stijgen van leeftijden ook het aantal deelnemers afneemt. Over jaren bekende gezichten dagen niet meer op. Maar de band tussen oude bekenden wordt bij iedere ontmoeting hechter en dat maakt de dag steeds weer tot een gelegenheid van hartelijk weerzien.



*De speciale eucharistieviering werd voorgegaan door P. Sido van der Werf.*

Ter informatie werd in de loop van bijeenkomst vastgesteld dat het aantal van 8 vaste bewoners van St. Paul stabiel is gebleven, en dat allen nog ter been zijn.



*Bloemenhulde voor Trees Janssen*

De mannengemeenschap ontbreekt het niet aan vrouwelijke zorg in de huishouding die in handen is van Marianne en van Lucy en duidelijk zichtbaar is bij het organiseren van bijzondere gelegenheden zoals de familiedag. De gemeenschap geniet ook de bijzonder gewaardeerde verbondenheid met Trees Janssen aan wie het wel en wee van de bewoners van St. Paul al jarenlang ter harte gaat. Dit komt op bijzondere wijze tot uiting bij het door haar jaarlijks in juni toebereide asperges feestmaal in Horst. Ook heeft ze er voor gezorgd dat Sint Paul op de activiteiten agenda van Sinterklaas staat. Als teken van waardering en dank werd haar tijdens de bijeenkomst een bloemstuk overreikt.



## **Een monument voor de toekomst**

Met de Stichting Het Limburgs Landschap als de toekomstige eigenaar is overeengekomen dat de geschiedenis van Mariannahill op dit grondstuk binnen het nationale park De Maasduinen herkenbaar zal blijven. Daartoe zal het kerkhof in stand worden gehouden als een monument ter herinnering aan het missiehuis St. Paul. De Stichting garandeert het blijvend onderhoud van het gedenkteken voor de toekomst dat tevens de identiteit van deze historische plek bepaalt. Intussen is er al een begin gemaakt met de renovatie van de begraafplaats waar voormalige bewoners van het klooster hun laatste rustplaats hebben gevonden. In de oudste graven liggen nog voormalige Trappistenmonniken en medewerkers of the



grondlegger van Mariannahill in Zuid-Afrika, Abt Franz Pfanner. De bekendste is Br. Nivard Streicher († 1927) die de rechterhand van de abt werd genoemd en als een in Zuid-Afrika gerenommeerde architect talrijke kerken, scholen en andere gebouwen op zijn naam heeft staan.



*De muren van het kerkhof en omringende begroeing worden bewerkt*

Het borstbeeld van Abt Franz Pfanner, stichter van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed (CPS), dat nog in de tuin van het voormalige klooster in Tienray (L) stond, is door de Zusters aan de Mariannahillers geschonken, die eveneens leden zijn van de missionaire familie van de grondlegger van Mariannahill in Zuid-Afrika. Het heeft een prominente plaats gekregen voor de ingang van het kerkhof van St. Paul. Een zeer gewaardeerde geste van de CPS-gemeenschap.



*De beeldhouwer Br. Leo Disch OSB van de Benedictijnenabdij in Mamelis/Vaals bij het reinigen en bewerken van het beeld*



*Het plan van de renovatie van het kerkhof is intussen al op gang gekomen*



*De begroeing is intussen opgeschoond zodat kerkhof, kapel en woonhuis op een plaatje kunnen*



*Behalve de acht tegenwoordige bewoners van St. Paul verblijven er nog vier in het buitenland Frans Penterman (Canada), Theo Voorn (Kenya), Alfons Voorn (Papoea Nieuw Guinea), Antoon Janssen (Zimbabwe)*