

HALLO! Greetings from St. Paul

Mariannahill in Nederland

Info 38NL Oktober 2023



Mariannahilldreef 1, 5944 EV Arcen

In dankbare herinnering aan



Br. Mauritius van Haasteren cmm Missionaris van Mariannahill

Geboren te Rotterdam 15.12.1932

Professie 19.9.1954

Gestorven 27.9.2023

Begraven te St. Paul, Arcen

Broeder Maurice was oorspronkelijk bestemd om kleermaker te worden. Daartoe werd hij voor opleiding naar het missiehuis in Brig/Zwitserland gezonden. Later, vanaf het begin 1970 was hij betrokken bij de opbouw van het Recreatiepark Klein Vink. Hij verzorgde o.a. het transport van ouderen en gehandicapten op het park. Hij was een graag geziene persoon die altijd klaar stond om de medemens te helpen. Hij werd door veel gasten gewaardeerd en gerespecteerd en het bleek dat er na vele jaren later nog steeds bevriende gasten contact met hem hadden. Ze stuurden veel brieven met postzegels van alle landen van de wereld voor zijn omvangrijke verzameling – zijn grootste hobby. Hij was ook betrokken bij de verzorging van zieken als brancardier van de Zonnebloem en het Rode Kruis-weken in de vorige eeuw op St. Paul. Maurice verzorgde ook kleine technische karwijtjes in de bungalows en stond ook na vijf uur klaar om de vakantiegangers te helpen en gasten naar de bushalte te vervoeren. Hij was een persoon die zich ten volle inzette voor de medemens. In de laatste jaren verzwakte zijn gezondheid aanzienlijk zodat hij werd opgenomen in het bejaardenhuis 'Kloosterhof' in Arcen werd waar hij tot aan zijn overlijden aan de zorgvolle handen van het personeel was toevertrouwd.

. "Ik ga naar een ander adres" was zijn laatste woord. De uitvaartmis met begrafenis vond plaats op zaterdag 30 september 2023.



"De Heer is mijn herder, het ontbreekt me aan niets. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen" (Ps.23).

ST. PAUL: METAMORFOSE VAN EEN OORSPRONKELIJKE KLOOSTERBOERDERIJ.



**Het hoog boven de bossen uitstekende
hoofdgebouw beheerste de omliggende streek en
was van verre in de omgeving te zien**

Het grote grondgebied van het oorspronkelijke St. Paul had een omvang van 180 hectaren. Het was grotendeels opgedeeld in land en tuinbouw, veeteelt en enkele kleine bosgebieden. Er waren oorspronkelijk ook geen waterplassen. Die ontstonden pas toen men met grootschalige zandwinning begon. Het grondgebied heeft een radicale omwenteling meegemaakt toen men met de aanleg een uitgestrekt bungalowpark begon.



Een waterplas met strand, waar vroeger aardappelen en koren groeiden.



Rubberboten staan ter beschikking voor een rondje over het meer.



Een rustpauze bij een veldkruis dat in 1935 werd opgericht

NIEUW GENERALAATSHUIS IN ROME



Huidige generalaat huis sinds 1970



Het nieuwe generalaatshuis staat in een volkswijk met rijen flatgebouwen zonder verder grondgebied. Twee leden van het generalaat zijn al gehuisvest in het nog niet het heringerichte interieur om het voor inbraken te behoeden.



Huidige bewoners van St. Paul minus †Br. Maurice (3^{de} van rechts)