

TOEKOMST VAN MISSIEHUIS ST. PAUL, ARCEN.

Exit, Exodus, is op verschillende wijzen een geladen woord. Het boek Exodus vertelt het verhaal van de uittocht van Israël uit Egypte door de Rode Zee op doortocht naar het beloofde land. Exodus duidt ook op een existentieel aspect van het menselijk leven: we zijn allemaal mensen van exodus, op uittocht en doortocht. Het leven gaat verder zonder terugkeer. Alles gaat verder, de wereld, de natuur, mensen, en vogels die zelfs niet achteruit kunnen vliegen. Iedereen en alles is op weg naar een bestemming, bekend of onbekend. Maar tenslotte zijn wij allen op een trektocht hetzelfde eindpunt. Daar wordt onze uitgang een overgang naar het onvoorstelbare dat voor ons opengaat terwijl wij het verleden loslaten en achter ons laten.

We kunnen echter wel voorzieningen treffen om te garanderen dat wat we achterlaten, in goede handen komt en op den duur ook zonder ons verder gaat. Dit is de huidige situatie van onze krimpende gemeenschap op St. Paul. Uiteindelijk loopt de uittocht ten einde, maar wat we achterlaten gaat verder onder de zorg van een betrouwbare en ervaren instelling: Stichting Het Limburgs Landschap. Dat maakt onze weg naar de exodus makkelijker.

Missiehuis St. Paul, een opleidingshuis voor missionarissen, werd in 1911 opgericht in opdracht van Abt Gerard Wolpert, de laatste abt van de Trappistenabdij Mariannahill in Zuid-Afrika, nadat hij was benoemd als eerste Generaal-overste van de nieuw gestichte "Missiecongregatie van Mariannahill". Vanaf het begin van het opleidingshuis St. Paul tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn een groot aantal jonge missionarissen vanuit dit huis uitgezonden voor evangelisatie in drie overzeese continenten. Dit missiehuis voor opleiding is het negende Mariannahill opleidingsinstituut in Europa dat in de loop van de laatste decennia is opgeheven. Momenteel zijn er twee huizen in Europa die met een aangepaste opleiding voor nieuwe leden doorstarten: Salamanca in Spanje en Würzburg in Duitsland.

Missiehuis St. Paul blijft bestaan, hoewel in een andere verpakking. Wat we gaan achterlaten of beter is, doorgeven de naam Mariannahill. Onze erfenis aan toekomstige generaties in de regio Noord-Limburg. Wij zijn dan ook de Stichting Limburgs Landschap zeer dankbaar voor de bereidheid om deze overgang naar de toekomst te vergemakkelijken. Het is geruststellend dat de Stichting niet aandringt maar de tijd neemt om concrete stappen te beginnen voor de overname. De huidige leden van de religieuze gemeenschap van St. Paul kunnen ongestoord aan hun uittocht tot en met de laatste bewoner, op de hen vertrouwde plek blijven wonen.

De doorbraak van de revolutionaire veranderingen in kerk en samenleving sinds de 1960er jaren worden de religieuze instellingen geconfronteerd met onomkeerbare gevolgen. Veel religieuze huizen met vergrijzende bewoners verkeren in het stadium van het opgeven van hun plek in Nederland. Dit moeilijke proces schept veel problemen. Wij, St. Paulers, kunnen ons als gelukkig prijzen wegens de goede bepalingen en afspraken die er zijn gemaakt. Een gunstige passage van de overeenkomst garandeert onze definitieve uitgang van hele gemeenschap tot het eindpunt van de laatste bewoner. Zonder de Stichting Het Limburgse Landschap, onze partner, zouden we nooit in korte tijd en zonder grote moeilijkheden een goede weg naar onze exit hebben gebaad.

Een tekst van de auteur van het boek "Prediker" in het Oude Testament meer dan 2300 jaar geleden: "Er is een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Er is een tijd om te

bouwen een tijd om af te breken”.

Terwijl we verder trekken op onze weg naar een waardige exodus is ervoor gezorgd dat onze mooie plek, in het omliggende natuurpark "de Maasduinen" wordt geïntegreerd zodat ook generaties na ons ervan kunnen genieten.

Dat het hele exit proces in korte tijd tot een overeenkomst is gekomen hebben we op de eerste plaats te danken als gevolg van de inzet en bemiddeling van de heer Will Verberk, de toegewijde adviseur van Missiehuis St. Paul. Als een competente facilitator heeft hij ons door het proces van onderhandelingen geleid met de Stichting; Het Limburgse Landschap en andere instanties. Als voormalige en laatste directeur van "Mariannahill Franz Pfanner Foundation" is hij zeer betrokken geweest bij de metamorfose van het oorspronkelijk uitgestrekte agrarische landgoed van St. Paul tot een aantrekkelijk recreatieoord voor vakantiegangers. Dit Klein Vink Resort met een goed bezocht "Thermaal Bad" werd in 2004 verkocht aan een vakantieparken onderneming.

Als toekomstige herinnering aan de oorsprong van dit culturele en religieuze erfgoed is de oprijlaan naar het

Missiehuis officieel "Mariannahilldreef" genoemd. Zie ook "Persbericht" op : www.limburgs-landschap.nl .

Ons nieuwe postadres:

Missiehuis St. Paul, Mariannahilldreef, 5944 EV Arcen.

Anno Domini, 2018 , de 5^{de} April.

Overste: Pater Frans Lenssen CMM.